

Gedachteniszondag

Gorechtkerk te Haren

22 november 2020

*waarin wij de namen noemen van onze gemeenteleden
die ons ontvallen zijn in het kerkelijk jaar
november 2019 – november 2020*



*Ook na onze allerlaatste adem,
als het leven is geleefd,
zijn en blijven wij in Uw genade
die ons eindeloos omgeeft.
Houd ons altijd in Uw hand geborgen,
blijf in dood en leven voor ons zorgen.
Houd uw oog op ons gericht,
breek ons duister met uw licht.*

Reinier Kleijer

Voorganger: ds. Michiel Pronk en ds. Ybo Buurma
Organist: Roel Wester
Lector: Els Wijnmalen
m.m.v. Taakgroep Erediensten

Gedachtenis van de overledenen

Inleidende woorden

Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven.
Dat woord houden wij vandaag voor onze ogen,
terwijl we denken aan al onze geliefden
die ons zijn ontvallen,
al die mensen van voorbij
van wie we geloven
dat zij geborgen zijn bij God:
ongekend voor onze ogen,
maar met liefde
die niet kan doven in ons hart.
Zo brandt hier de Paaskaars,
symbool van Jezus die is opgestaan
tegen de dood in.
Licht van leven over alle grenzen heen.
In dat licht gedenken wij onze overledenen
en noemen hun namen.

De namen van hen die ons ontvallen zijn, worden genoemd.

	<u>Geboren</u>	<u>Overleden</u>
Mw. Jo Feenstra-van Hoorn	12-11-1933	02-11-2019
Mw. Jantina Majoor-Stavast	18-08-1930	21-11-2019
Mw. Machteld Mulder-Allaart	21-03-1932	05-01-2020
Mw. Jantina Bargonda Hoving-van der Veur	18-07-1937	07-01-2020
Dhr. Rens Feenstra	17-01-1929	24-01-2020
Dhr. Luite Wind	22-09-1929	25-01-2020
Mw. Henriëtte C. Haverkamp-Molema	03-08-1965	04-03-2020
Mw. Berendina Bahlmann-Casemier	25-09-1921	30-03-2020
Mw. Johanna Kooi-Ardesch	21-07-1931	24-04-2020
Mw. Imke Holtrop-Meinema	23-03-1927	30-04-2020
Dhr. Frederikus Regnerus Hijzeler	25-09-1945	20-06-2020
Mw. Gerda Bareldina Bolt	10-01-1932	26-06-2020
Mw. Geke Alie Visser-Grit	15-01-1950	02-07-2020
Mw. Elly Westerdijk-Weeseman	19-01-1928	15-07-2020
Mw. Aukje Sietkse Haverdings-Modderman	23-12-1927	07-08-2020
Mw. Grietje Nieske Venema-Baarda	03-06-1942	13-08-2020
Mw. Roelofje Margje Kuik-Thijs	16-04-1926	17-08-2020
Mw. Roelfina Klasina Bramer-Bosker	04-12-1930	29-08-2020
Dhr. Jan Hendrik Kloosterman	06-06-1942	14-09-2020
Mw. Pieterdina Staal-Huitsing	19-02-1928	23-09-2020
Dhr. Harm van der Laan	26-09-1923	19-10-2020
Mw. Geertruida Elisabeth Boerma	01-07-1943	25-10-2020
Mw. Matty Roerdink-Winter	03-11-1939	26-10-2020
Dhr. Johannes van Dalen	05-12-1933	28-10-2020

Zingen Nu wij hier de namen noemen (Melodie Lied 730, Heer, herinner u de namen)

1. Nu wij hier de namen noemen
van wie niet meer bij ons zijn,
en wij ons verslagen voelen
door de leegte en de pijn,
leg Uw troost in onze harten:
dat U al die namen weegt
en met niet te onderschatten
liefde hen voorgoed omgeeft.

Gedicht

Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebeven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw

*U wordt thuis uitgenodigd een kaarsje in uw huiskamer of eigen ruimte aan te steken voor wie u mist,
voor wie u liefhebt. Ondertussen klinkt orgelspel.*

Hen allen gedenken wij
en met hen het verlies van alle mensen,
mensen hier genoemd,
mensen ongenoemd,
mensen met wie wij leefden
en van wie wij gehouden hebben,
mensen in ons hart en in ons hoofd,
gekend door ons, gekend door anderen,
gekend door God ver weg en dichtbij,

oud en pasgeboren,
levens vernield en verwoest door schuld van mensen,
door ziekte,
in het bijzonder dit jaar vanwege het Coronavirus,
door rampen, terreur, oorlog,
teveel om op te noemen
mensen die we verloren aan de dood en aan het leven.
Hen gedenken wij
als wij de laatste kaars aansteken..

Ontsteken laatste gedachteniskaars

Gebeden en Gaven

Gebeden (telkens afgesloten met Lied 367e)

Stil gebed en Onze Vader

- We gaan staan -

Slotlied Ga met God, Lied 416: 1 (gezongen), 2 (orgelcouplet), 3 en 4 (gezongen)

Zending en zegen

De aanwezigen in de kerk kunnen bij het naar buiten gaan een wake kaarsje ontsteken en de gedachteniskaars en het herinneringskruisje van hun geliefde mee naar huis nemen.